



NS Nachrichtenblatt

NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org

#1077

05.11.2023 (134)

Ηγεσία μεταξύ εθνικής κοινότητας και ελιτισμού

από τον Michael Kühnen

GERD LAUCK

Η τρίτη εθνικοσοσιαλιστική γενιά είναι η γενιά των εγγονών, η οποία - αρχής γενομένης από το 1968 - συνεχίζει τον αγώνα κατά της ναζιστικής απαγόρευσης και για την επανίδρυση του NSDAP. Και αυτή έχει ήδη αναδείξει ηγετικές προσωπικότητες και η κοινότητά μας του ΝΕΟΥ ΜΕΤΩΠΙΟΥ διαθέτει εδώ και καιρό ένα σωστό, λειτουργικό και διακριτικό σώμα πολιτικών ηγετών. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι πολύ νωρίς για να ξεχωρίσουμε ονομαστικά τέτοιους ηγέτες και να τους αναδείξουμε ως υποδειγματικά παραδείγματα εθνικοσοσιαλιστικής ηγεσίας - η ιστορία θα πρέπει να αποφασίσει γι' αυτό μια μέρα, όταν εκ των υστέρων θα είναι δυνατόν να κρίνουμε ποιος αποδείχθηκε μόνιμα ως σύντροφος ηγέτης με αδιάλειπτη πίστη και αδιαμφισβήτητη στάση.

Αλλά από τις πρώτες ημέρες του εθνικοσοσιαλιστικού μας κινήματος της νέας γενιάς υπάρχουν δύο σύντροφοι των οποίων η σημασία στην ιστορία του κόμματός μας είναι ήδη καθιερωμένη:

Σκεφτόμαστε τον Wolf-Dieter Eckart, ο οποίος το 1968 ήταν ο πρώτος από τη γενιά των εγγονών που ανέλαβε τον πολιτικό αγώνα για τον εθνικοσοσιαλισμό, ο οποίος είχε ήδη θεωρηθεί πολιτικά νεκρός. Ομολογουμένως, ο Pg. Eckart απέτυχε ως πολιτικός ηγέτης και αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό στα τέλη της δεκαετίας του

1970. Διατηρεί όμως τη δόξα ότι ξεκίνησε τον αγώνα.

Το πραγματικό πρότυπο ενός εθνικοσοσιαλιστή ηγέτη της νέας γενιάς, ωστόσο, είναι ο Gerd Lauck, ο οργανωτικός ηγέτης της Aufbau- und Auslandsorganisation του NSDAP!

Ήδη σε ηλικία 18 ετών, ο Pg. Lauck, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης αλλά θεωρεί τον εαυτό του Amerikadeutscher -δηλαδή Γερμανό που τυχαίνει να έχει γεννηθεί στην Αμερική- εντάχθηκε σε μία από τις πρώτες εθνικοσοσιαλιστικές οργανώσεις μετά το τέλος της Μακράς Νύχτας, την NS-Kampfgruppe Großdeutschland (NSKG). Η NSKG ήταν μια μαχητική υπόγεια οργάνωση που στόχευε στην ένοπλη ανατροπή. Για λογαριασμό τους, ο 18χρονος Amerikadeutsche Lauck δημιούργησε μια ξένη οργάνωση στις ΗΠΑ. Όταν η NSKG διαλύθηκε πλήρως στην ΟΔΓ το 1973, παρέμεινε μόνο η ξένη οργάνωση, από την οποία ο Pg. Lauck δημιούργησε την πραγματική εθνικοσοσιαλιστική μαχητική οργάνωση της μεταπολεμικής περιόδου:

Η δημιουργία του οργανισμού ξεκίνησε ουσιαστικά από το μηδέν. Οι νέοι σύντροφοι που εντάσσονται σήμερα στο μικρό ακόμα αλλά λειτουργικό και με επιτυχία εργαζόμενο κίνημά μας δύσκολα θα μπορούν να φανταστούν ότι πριν από δέκα χρόνια δεν υπήρχε ουσιαστικά τίποτα - καμία οργάνωση, κανένα μέσο προπαγάνδας, καμία αντίληψη, απλά τίποτα: εκτός από μερικούς φανατικούς νέους εθνικοσοσιαλιστές που τόλμησαν να αναλάβουν ένα φαινομενικά απελπιστικό έργο, την ανοικοδόμηση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και τον αγώνα για το IV Ράιχ!

Από αυτούς, ο Gerd Lauck ήταν ο πραγματικός ηγέτης: τι φαντασία, τι θέληση και αποφασιστικότητα χρειάστηκε για να εγκαταλείψει την ιδιωτική του ζωή και το επάγγελμά του για ένα κίνημα που δεν υπήρχε ακόμα και το οποίο ο ίδιος θα έπρεπε να παλέψει για χρόνια για να ξεκινήσει! Οργάνωσε τις πρώτες εκτυπωτικές δυνατότητες, δημιούργησε το NS-KAMPFRUF, την πρώτη ανοιχτά εθνικοσοσιαλιστική εφημερίδα της μεταπολεμικής περιόδου, η οποία κυκλοφορεί τακτικά μέχρι σήμερα, ανέπτυξε την ιδέα ενός κινήματος που δουλεύει στο προπαγανδιστικό υπόγειο με βάση τη δομή των πυρήνων, βρήκε δυνατότητες χρηματοδότησης - και με αφάνταστα μικρά μέσα ο αγώνας πήρε μπροστά και βρήκε όλο και περισσότερους οπαδούς στη Γερμανία.

Με τον τρόπο αυτό, ο Π. Λάουκ αντιστάθηκε με συνέπεια στον πειρασμό, λόγω της έλλειψης πολιτικής υποδομής, να ανακηρύξει τον εαυτό του νέο ηγέτη ή να παρουσιάσει τη μικρή του ομάδα ως νεοσύστατο NSDAP - και τα δύο θα ήταν μια καρικατούρα του μεγάλου μας παρελθόντος! Αντίθετα, αντιλαμβανόταν το καθήκον του ως υπηρεσία προς το μελλοντικό κόμμα. Αυτή η πειθαρχία, η πρωτοκαθεδρία του κόμματος, ακόμη και αν δεν υπάρχει ακόμη ξανά, έναντι των

ματαιοδοξιών της προσωπικής ηγεσίας, αυτή η παραίτηση από τη στρατολόγηση προσωπικών οπαδών, η αρχή ότι ο ηγέτης και η οργάνωση πρέπει να αποδείξουν τον εαυτό τους στα μάτια των ακτιβιστών, πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους πριν μπορέσουν να την απαιτήσουν ως αντάλλαγμα - όλα αυτά Σελ. 2 από 3 ο Lauck επέβαλε στο εκκολαπτόμενο κίνημα. Όλα αυτά έγιναν πρότυπο για εμάς, αφού εμείς - αναδυόμενοι από το NSDAP/ΑΟ - δημιουργήσαμε έναν νόμιμο βραχίονα του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος και κάναμε έτσι ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός στον αγώνα για την ίδρυση του κόμματος.

Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε σε ποιον οφείλουμε το γεγονός ότι τα θεμέλια για αυτό το έργο ανασυγκρότησης είχαν ήδη τεθεί, ότι οι αρχές της αληθινής εθνικοσοσιαλιστικής ηγεσίας είχαν γίνει και πάλι συνειδητές - το οφείλουμε στον Gerd Lauck και το NSDAP/ΑΟ του. Η σημασία τους για το έργο μας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί - χωρίς τον αγώνα του Pg. Lauck στη δεκαετία του 1970, η πρώτη επανάσταση στη δεκαετία του 1980 θα ήταν αδιανόητη.

Και παρόλο που για πολλά χρόνια η κοινότητά μας κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και εξελίχθηκε στην ηγετική δύναμη του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, ήμασταν πάντα μόνο ο ένας, ο νόμιμος βραχίονας ενός ενιαίου, ενοποιημένου κινήματος, του οποίου ο άλλος, ο παράνομος βραχίονας, παραμένει το NSDAP/ΑΟ υπό την ηγεσία του Pg. Lauck. Αυτό το τμήμα του κινήματός μας έχει επίσης σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, έχει σήμερα στη διάθεσή του σημαντικές τεχνικές και υλικές δυνατότητες και - όπως και στο παρελθόν - έχει μια νομικά αδιαπραγμάτευτη θέση μέσω της έδρας του στις ΗΠΑ, η οποία θα αποτελεί πάντα ένα δίχτυ ασφαλείας για εμάς. Όπως όλοι μας, έτσι και ο Gerd Lauck βρίσκεται ακόμα στην αρχή της ζωής του ως εθνικοσοσιαλιστής ηγέτης και είναι ακόμα πολύ νωρίς για μια τελική ιστορική αποτίμηση. Αλλά τα επιτεύγματα των πρώτων 1 1/2 δεκαετιών του ηγετικού του έργου και η στάση του ως πραγματικού ηγέτη δικαιολογούν να τον συγκαταλέγουμε στους μεγάλους ηγέτες του εθνικοσοσιαλισμού, οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα και κίνητρο για όλους μας!

Σε αυτό το κεφάλαιο, μάθαμε να κατανοούμε την εθνικοσοσιαλιστική ηγεσία μέσα από το παράδειγμα μεγάλων ηγετικών προσωπικοτήτων - και με αυτόν τον τρόπο, επιλέξαμε εκείνους που αξίζουν τον μεγαλύτερο σεβασμό και αποτελούν για εμάς αληθινά πρότυπα: Εκτός από τρεις ιστορικούς ηγέτες του NSDAP, υπήρχαν τρεις συναδέλφους ηγέτες του μεταπολεμικού εθνικοσοσιαλισμού, ένας από κάθε εθνικοσοσιαλιστική γενιά που ζει ακόμη και σήμερα.

Από ανθρώπινη άποψη, όλοι αυτοί οι σύντροφοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό, αν και το πιο εντυπωσιακό, τμήμα της μάζας των εθνικοσοσιαλιστών ηγετών, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί, αλλά στη ζωή τους όλοι απέδειξαν και εξακολουθούν να αποδεικνύουν τη

διαμορφωτική δύναμη των ηθικών αρχών της εθνικοσοσιαλιστικής ηγεσίας, παρ' όλες τις διαφορές στα καθήκοντά τους και στις ιστορικές συνθήκες και προϋποθέσεις του αγώνα τους:

Ήταν και είναι όλοι σύντροφοι πρώτα και κύρια - ήταν και είναι ελίτ, αλλά ελίτ ΓΙΑ την κοινότητα. Στη ζωή τους, ενώνουν την ένταση μεταξύ του σχηματισμού μιας βιασύνης και της ιδέας μιας εθνικής κοινότητας και έτσι καθιστούν δυνατή την αληθινή εθνικοσοσιαλιστική ηγεσία!

ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΩΠΟ

Για να μπορέσει να εκπληρώσει το καθήκον του ως η πολιτική πρωτοποριακή οργάνωση του γερμανικού έθνους, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα πρέπει να γίνει μια οργανική κοινότητα εκείνων των ανθρώπων που υλοποιούν στη ζωή τους τις ηθικές αρχές μιας από τις τρεις διαφορετικές εκφάνσεις της εθνικοσοσιαλιστικής αντίληψης για τον άνθρωπο - τον εργατισμό, τον στρατιώτη και τον ηγέτη. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι είναι πραγματικά εθνικοσοσιαλιστές και άξιοι να γίνουν και να παραμείνουν κομματικά μέλη του NSDAP:

Τα θεμέλια του κόμματος αποτελούν οι εργάτες - δηλαδή οι άνθρωποι που, στη θέση τους και ανάλογα με τις κλίσεις και τις ικανότητές τους, εργάζονται πνευματικά ή σωματικά με όλες τους τις δυνάμεις για την εθνική κοινότητα σύμφωνα με την αρχή **"το κοινό καλό πριν από το προσωπικό συμφέρον"** και έτσι υποτάσσονται στην αξίωση του κόμματος για ηγεσία.

Την αιχμή του δόρατος του αγώνα του Κόμματος για μια εθνικοσοσιαλιστική εξέγερση αποτελούν οι Πολιτικοί Στρατιώτες - μαχητές που, ως ιππότες του Τάγματος του Εθνικοσοσιαλισμού, είναι έτοιμοι να θυσιάσουν και να τολμήσουν τα πάντα προκειμένου να υπηρετήσουν την επανάσταση: Αυτοί που ορκίζονται στη σημαία με τη σβάστικα, δεν τους έχει απομείνει τίποτα που να τους ανήκει ακόμα!

Το πολιτικό γενικό επιτελείο, η πνευματική ηγετική τάξη του εθνικοσοσιαλισμού, συγκροτείται από τους Πολιτικούς Ηγέτες - ηγέτες που, ως εργάτες και αγωνιστές, έχουν αποδείξει την ικανότητα να ηγούνται ανθρώπων, ηγετικές προσωπικότητες που εξελίσσονται σε μια πραγματική völkisch ελίτ, αλλά που ωστόσο παραμένουν πάντα Volksgenossen, κομματικοί σύντροφοι και σύντροφοι και δεν υπηρετούν ποτέ προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά πάντα μόνο το κόμμα και συνεπώς την ιερή μας ιδέα.

Η ολοκληρωτική ήττα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η επακόλουθη

πλήρης καταστροφή του NSDAP είχαν καταστρέψει αυτή την οργανική κοινότητα - πάντα θα υπήρχαν εθνικοσοσιαλιστές στη μεταπολεμική περίοδο, αλλά δεν αποτελούσαν πλέον την πολιτική πρωτοποριακή οργάνωση του έθνους, αφού το κόμμα δεν υπήρχε πλέον και μετά την απαγόρευση του SRP δεν είχε γίνει καμία προσπάθεια ανανέωσής του. Προφανώς πίστευαν ότι δεν υπήρχε πλέον ανάγκη για ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ότι η ναζιστική απαγόρευση μπορούσε να παρακαμφθεί έξυπνα και να αποκατασταθεί η ελευθερία της Γερμανίας με άλλα μέσα και τεχνάσματα τακτικής: Αλλά έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα μακρά χρόνια ότι ο δρόμος του γερμανικού έθνους προς την ελευθερία, την ενότητα και την ανεξαρτησία οδηγεί **ΜΟΝΟ** μέσα από την ανασυγκρότηση της εξουσιαστικής-πολιτικής πρωτοποριακής οργάνωσής του - το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα είναι ο φορέας της θέλησης για ζωή του λαού μας- χωρίς αυτό η θέληση αυτή εκπνέει και η Γερμανία παραπαίει στην πτώση της. Η τραγική ιστορία της λεγόμενης "εθνικής αντιπολίτευσης", μετά την απαγόρευση του SRP, θα έπρεπε να μας έχει πια πείσει γι' αυτό, η οποία, παρά τα περιστασιακά ψευδαισθητικά άνθη, δεν είναι τίποτε άλλο από την ιστορία μιας αδυσώπητης παρακμής και μιας όλο και πιο απελπισμένης άμυνας απέναντι σε καταστροφικές δυνάμεις.

Με την αναγέννηση ενός εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, της νέας γενιάς, από το 1968 και μετά, δημιουργήθηκε η προϋπόθεση για να περάσουμε εκ νέου στην επίθεση εναντίον αυτών των δυνάμεων του μείζονος κόσμου που μας περιβάλλουν και να επιτεθούμε στο κακό στη ρίζα του! Αυτό και μόνο μπορεί να επιτρέψει την επιβίωση και την άνθηση του έθνους μας!

Και χρειάστηκαν περισσότερα χρόνια μέχρι οι εθνικοσοσιαλιστές της Γερμανίας να καταλάβουν ότι η αναγέννηση της ιδέας και του κινήματος από μόνη της δεν ήταν αρκετή και ότι κανένας νέος ηγέτης δεν θα μπορούσε να αναμένεται ως θαυματουργός θεραπευτής της γερμανικής ασθένειας. Το ΠΑΡΤΕΙ πρέπει να αναγεννηθεί εκ νέου, αν ο εθνικοσοσιαλισμός ήθελε να έχει οποιαδήποτε πιθανότητα να επιβεβαιωθεί εκ νέου. Παραμένει το ιστορικό προσόν του NSDAP/ΑΟ υπό τον Pg. Lauck να το έχει αναγνωρίσει αυτό και να το έχει επιβάλει ευρέως ως αρχή. Όμως η κυτταρική δομή του NSDAP/ΑΟ, που λειτουργούσε υπόγεια, προσέφερε την ασφάλεια να διατηρηθεί ο εθνικοσοσιαλισμός ζωντανός και να προωθηθεί προπαγανδιστικά, αλλά καμία ρεαλιστική και προβλέψιμη πιθανότητα να επανιδρυθεί πραγματικά το κόμμα ως πολιτική οντότητα ικανή να δράσει.

Ο δρόμος για τη συγκεκριμένη επανίδρυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος υποδείχθηκε μόνο από την κοινότητα της σκέψης μας, την οποία έφερα στη ζωή στις 8 Μαΐου 1977 και η οποία έκτοτε έγινε ο κληρονόμος του ιστορικού και ο πυρήνας του νέου NSDAP. Αυτή η κοινότητα είναι το ΝΕΟ ΜΕΤΩΠΙΟ - το πολιτικό μέτωπο για την ακτινοβόλο αναγέννηση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος.

Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο σε σχεδόν εννέα χρόνια σκληρού και θυσιαστικού αγώνα σε αυτό το μέτωπο: Η ίδρυση του κόμματος, που στην αρχή ήταν ένας μακρινός και σχεδόν μυθικός στόχος, είναι τώρα πολύ συγκεκριμένα εφικτή, και μάλιστα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από σήμερα.

Απορρίπτουμε όμως μια πρόωγη προσπάθεια επανίδρυσης του κόμματος - μόνο όταν οι οργανωμένοι εθνικοσοσιαλιστές της Γερμανίας υποκλιθούν με συντριπτική πλειοψηφία στη διεκδίκηση της πολιτικής μας ηγεσίας και την επιβεβαιώσουν συγκεκριμένα, και όταν η κοινότητά μας περάσει νικηφόρα από ορατές και αντικειμενικές μάχες πολιτικού ξεπεράσματος, θα έρθει η ώρα να πραγματοποιήσουμε πραγματικά αυτή την επανίδρυση, η οποία είναι ήδη δυνατή σήμερα, και έτσι να πραγματοποιήσουμε το προηγούμενο τολμηρό όνειρό μας - το νεοσύστατο εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα θα είναι το αναγεννημένο NSDAP και οι σύντροφοί του θα το γνωρίζουν αυτό. Θα είναι και πάλι ο φορέας της θέλησης του λαού μας για ζωή και επομένως η εμπροσθοφυλακή του έθνους μας, και οι σύντροφοι του λαού θα το παρατηρήσουν και θα το αναγνωρίσουν επιτέλους. Αντίθετα, θα έχει μικρή σημασία αν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά καιρούς άλλα ονόματα και όροι καμουφλάζ και αν θα είναι αναγκαίοι περαιτέρω τακτικοί και φαινομενικοί συμβιβασμοί. Αυτό που έχει σημασία είναι το πνεύμα και μια οργάνωση γεμάτη από αυτό, η οποία μπορεί έτσι να κυριαρχήσει στο έργο της.

Είναι το πνεύμα της εθνικοσοσιαλιστικής στάσης ζωής, το πνεύμα των ηθικών αρχών των εθνικοσοσιαλιστών εργατών, στρατιωτών και ηγετών, το πνεύμα που κάνει πραγματικότητα την αναγέννηση του κόμματος.

Η κοινότητά μας πρώτα απ' όλα ανανέωσε με συνέπεια το πνεύμα του πολιτικού στρατιώτη στην παράδοση των SA - γιατί για να μπορέσει να διανύσει με επιτυχία τα πρώτα στάδια αυτού του μεγάλου δρόμου, χρειαζόταν τους αγωνιστές και την ξεκάθαρη αυτοεικόνα τους. Η αναγέννηση των SA θα μπορούσε να θεωρηθεί σήμερα ολοκληρωμένη και πέρασε τη δοκιμασία της λαμπρά όταν απαγορεύτηκε το ANS/NA τον Δεκέμβριο του 1983 και μετά. Έκτοτε, οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στη στρατολόγηση υποστηρικτικών μελών, δημιουργώντας έτσι τα θεμέλια του κόμματος, τα οποία μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο από έναν επαρκή και αυξανόμενο αριθμό απλών συντρόφων του κόμματος. Ταυτόχρονα, όμως, σε όλη αυτή τη δουλειά και σε όλους αυτούς τους αγώνες, αναδύονται εκείνοι οι σύντροφοι που μπορούν να δράσουν ως ηγέτες στα διάφορα επίπεδα.

Το ηγετικό μας σώμα γεννήθηκε στον αγώνα και στην καθημερινή εργασία και αποδεικνύεται εκεί μέρα με τη μέρα. Και εδώ, από τα πιο μικρά ξεκινήματα, δημιουργήθηκε ένας πυρήνας ικανός να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, ο οποίος σήμερα κρατά στα χέρια του την περαιτέρω τύχη του κινήματός μας. Από την ενότητα και την ομοψυχία αυτού του ηγετικού σώματος εξαρτάται αν η ανάπτυξη

θα συνεχιστεί απρόσκοπτα ή αν οι αναποδιές μπορούν να μας παραλύσουν και να μας ρίξουν πίσω σε προηγούμενα στάδια ανάπτυξης. Αλλά ακόμα και τότε, ο δρόμος παραμένει καθαρός και θα ακολουθείται ξανά και ξανά μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος. Έχουμε δώσει το παράδειγμα ότι αυτός ο δρόμος είναι βιώσιμος και ελπιδοφόρος. Από εδώ και στο εξής, θα υπάρχουν πάντα σύντροφοι που θα συνεχίσουν σε αυτό και τελικά θα φτάσουν στο στόχο.

Στο τέλος, όμως, ο νικητής

ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!


NS KAMPFRUF
KAMPFGRUPPE DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFRUHRERLEAGELIONEN

Der Kampf geht weiter !

Seit lang Jahren nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, je mehr in der Weltgeschichte. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militärisch von Massenterror, Verbrechen, Völkermord und Verfolgung haben nicht abgesehen, die Karte der gesamten Welt umarmen hat geführten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.“

Alle Nationalsozialisten sind unsere wertvollen Väter- und Kameraden, an denen wir die Erhaltung unserer weißen Väter. Die Bewegung ist zwar wieder zu werden, aber die Größe der biologischen Vielfalt ist kein noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die nationalsozialistische Bewegung ist eine Arbeit, die Völkermord - gegen alle weißen Väter (?) - zu begeben, keine Mittel und Eisenbahnen, Überführung und Konzentration.

Ob "Hitler" oder "Hitler", ob im Wahlkampf oder im Innenkampf, ob im Propagandakrieg, bewaffnet oder mit einem Schießfeld, andere Art. Jeder Nationalsozialist hat seine Pflicht!

Heil Hitler!
Gottard Lauth




Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (133)
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προσωρινά φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Περιγράψτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην ποίησή.

Molly: Νίτσε και ο Στρατός της Ανθρωπότητας
(www.antiwarandpacifism.com/
truth.html) Έγραφε στους 21 σολούς τόμους, και έχει πολλά ακόμα να κάνει. Η μάχη του ΕΓ Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απίστευτο ναυαγισμένο πόλεμο-ναυαγισμένο. Αναζητάς πληροφορίες για ένα πρόγραμμα και βρισκόμαστε άλλα δύο πρόγραμμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, είναι σαν να είσαι οργασμολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόμοιο. Ένα παρόμοιο που θα προσέλασαν να μην έρθει στο φως.




the NEW ORDER
Number 179 (2022) Founded 1974 April 26, 2022 (133)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciousness and racial kinemen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture distortion, and neo-naziism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Heil Hitler!
Gottard Lauth



Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες

SS Defender
against Bolshevism
by Reichführer SS Reichlich Himmler



Translated from the SS Original

Julius Streicher Als Himmler Führer Book

The Poisonous Mushroom



Translated from the Third Reich Original
Der Giftpilz

Reichlich Himmler

Hitler in Italy



English / German Deutsch / English

SS Viewpoint - Vol. 9
Wife and Family



Theodor Fritsch

The Sins of High Finance



Luftwaffe War Art
Die Luftwaffe im BMD



English - German / Deutsch - English

BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO

Fight Back!



nsdapao.org

Contact us to find out how YOU can help!